

# Alexandre Colonna-Walewski

Alexandre Colonna-Walewski



Alexandre Colonna-Walewski in 1856.

**Geboren** 4 mei 1810  
Walewice

**Overleden** 27 september 1868  
Straatsburg

**Land**  Frankrijk

**Partner** Catharine Caroline Montagu,  
Maria Anna di Ricci

**Beroep** politicus

**Handtekening**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexandre Colonna-Walewski', with a long, sweeping underline.

**Minister van Buitenlandse Zaken**

**Aangetreden** 8 mei 1855

**Einde termijn** 4 januari 1860

**Monarch** [Napoleon III](#)

**Voorganger** [Édouard Drouyn de Lhuys](#)

**Opvolger** [Pierre Jules Baroche](#) (*ad interim*)

#### Minister van Staat

**Aangetreden** 23 november 1860

**Einde termijn** 23 juni 1863

**Monarch** [Napoleon III](#)

**Voorganger** [Achille Fould](#)

**Opvolger** [Adolphe Billault](#)

#### Minister van Schone Kunsten

**Aangetreden** 23 november 1860

**Einde termijn** 23 juni 1863

**Monarch** [Napoleon III](#)

**Voorganger** [Achille Fould](#)

**Opvolger** [Jean-Baptiste Philibert Vaillant](#)

**Alexandre Colonna, graaf Walewski** ([Walewice](#), 4 mei 1810 – [Straatsburg](#), 27 september 1868) was een Pools-Frans [politicus](#) en [diplomaat](#). Hij was de zoon van [Napoleon Bonaparte](#) en diens minnares [Maria Walewska](#) en erkend door de man van Maria, waardoor hij formeel een graaf Walewski was.

## Leven

Op 14-jarige leeftijd weigerde hij het Russische leger in te gaan. Hij vluchtte daarom naar [Londen](#) en daarna naar [Parijs](#). De Franse regering weigerde hem uit te leveren aan de Russische autoriteiten. Koning [Lodewijk Filips](#) stuurde hem daarna in 1830 naar [Polen](#), waar hij door de leiders van de Poolse opstanden naar Londen werd gezonden.

Na de val van Warschau bleef hij eerst twee jaar in Londen. Na die twee jaar besloot hij het Franse leger in te gaan. Hij diende als [kapitein](#) in het [Frans Vreemdelingenlegioen](#) en de Chasseurs d'Afrique. In 1837 legde hij zijn functies in het leger neer en begon hij te schrijven voor de pers en voor het toneel.

In 1840 zond koning Lodewijk Filips hem naar [Egypte](#). Daarna werd hij door [François Guizot](#) naar [Buenos Aires](#) in [Argentinië](#) gezonden. Nadat zijn neef [Napoleon](#)

III in 1852 tot keizer van Frankrijk was uitgeroepen, was Walewski achtereenvolgens gezant in Florence, ambassadeur in Napels en ambassadeur in Londen.

In 1855 volgde hij Édouard Drouyn de Lhuys op als minister van Buitenlandse Zaken. Dit bleef hij tot 1860. In 1856 zat hij het Congres van Parijs voor.

Van 1865 tot 1867 was hij voorzitter van het Wetgevend Lichaam.

Alexandre Walewski stierf op 27 oktober 1868 en werd begraven op het Cimetière du Père-Lachaise te Parijs.

## Huwelijken en nakomelingen

---

Walewski trouwde in 1831 met Catharine Caroline Montagu. Zij overleed twee jaar later. Daarna trouwde hij in 1846 in Firenze met Maria Anna di Ricci.

Hij had zeven kinderen, twee uit zijn eerste huwelijk, vier uit zijn tweede huwelijk en één buitenechtelijk kind:

- Met Catharine Caroline Montagu:
  - Louise Marie Colonna-Walewska.
  - George Eduard Auguste Colonna-Walewski.

Beide kinderen stierven jong.

- Met Maria Anna di Ricci:
  - Isabelle Colonna-Walewski.
  - Charles Walewski. Charles is in 1916 overleden aan een longaandoening terwijl hij in dienst was tijdens de Eerste Wereldoorlog.
  - Elise Colonna-Walewski.
  - Eugenie Colonna-Walewski.
- Met zijn minnares Rachel Felix:
  - Alexandre Antoine Colonna-Walewski, (erkend in 1844 en geadopteerd door Walewski in 1860).

## Werken

---

- *Un mot sur la question d'Afrique*, Parijs 1837
- *L'Alliance Anglaise*, Parijs 1838
- *L'École du Monde, ou la Coquette sans le savoir* (komedie), Parijs 1840